



Rødding Frimenighed

50. årgang · 2017 · Nr. 1

Rødding Frimenighed

FORMAND

Birgitte Pallesen
Kongeåvej 40
6600 Vejen
2338 8166/6464 7840
bp@s-g-i.dk

NÆSTFORMAND

Søren Tang Sørensen
Jasminparken 19
6760 Ribe
6161 6799
sts@aofsyd.dk

SEKRETÆR

Birgit Brink Lorenz
Møgelmosevej 7
6630 Rødding
7484 3210/2119 1410
bbrinklorenz@gmail.com

Inger Storm Kristensen
Hjerting Skovvej 9
6630 Rødding
7484 1596/6160 2507
mail@ingerstorm.dk

Jørgen Skovmand
Hjerting Skovvej 1
6630 Rødding
2067 2460
skovly@bbsyd.dk

Lisbeth Wollesen
Høsthåbvej 3
6630 Rødding
7484 6163/2043 4082
hoesthaab@hotmail.com

Helge Elbæk
Bakkegårdsparken 72
6630 Rødding
2143 4894
helge-elbaek@hotmail.com

Louise Oxlund
Skovbrynet 5
6630 Rødding
2057 7593
lox@rnet.dk

Anja Sarah Pedersen
Bregnegårdsvej 18
6630 Rødding
2374 1955
anja-sara@hotmail.com

MEDARBEJDERE

Præst
Mette Geil
Kirkebakken 2
6630 Rødding
7484 1117/2684 7461
mail@mettegeil.dk

GRAVER/KIRKETJENER

Linda Grunvalde
6024 8644

KIRKEBIL

Til alle gudstjenester i frimenigheden kan der frit bestilles kirkebil ved henvendelse til Solveigs Taxa 7484 1668. Ring gerne dagen før inden kl. 12.

FORRETNINGSFØRER

Pia Strandridder
2675 0427, roeddingfrimenighed@gmail.com

KOLOFON

Medlemsblad for Rødding Frimenighed
Redaktion: Mette Geil, Louise Oxlund og Bent Nicolajsen (billeder)
Forside: Trosbekendelsen på vindue i konfirmandstuen
Layout: Laura Beate Konrad
Tryk: Rødding Bogtrykkeri
Redaktion afsluttet 12. marts.
Næste kirkeblad udsendes primo juni.

ORGANIST

Charlotte Støjberg
5152 1398, organist.stojberg@gmail.com

RØDDING FRIMENIGHED

Afholder ordinær generalforsamling 2017

Søndag den 26. marts efter gudstjenesten, som finder sted kl. 14.00

DAGSORDEN

1. Valg af stemmetællere og protokolfører
2. Valg af dirigent
3. Beretning ved formand og præst
4. Regnskab til godkendelse og budget til orientering v. forretningsfører Pia Strandridder
5. Orientering om udvalgets arbejde i forhold til at etablere et Menighedshus – en opgave vi tog ved Generalforsamlingen 2016
6. Indkomne forslag
7. Valg af udvalgsmedlemmer for en kommende 3-års periode

På valg er Lisbeth Wollesen og Anja Sarah Pedersen, som begge ønsker genvalg. (Anja S. Pedersen blev i 2016 valgt for et år, på den plads, der blev ledig da Pia Strandridder trådte ud af udvalget for at blive forretningsfører).

Birgit Brink Lorenz er også på valg og ønsker ikke genvalg.

8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Velmødt,

På vegne af Rødding Frimenighed

Mette Geil, præst og Birgitte Pallesen, formand



Fredag den 17. marts kl. 19.30

Jazz i kirke og konfi

MONOLOG DIALOG DUOLOG

Duolog er en musikalsk "samtale" mellem trompetisten Torben Sminge og bassisten Jens Krøgholt. Emnerne er som fantasien - uden begrænsninger. Der fortælles historier fra det virkelige liv, eventyr, hverdags ting, løgnehistorier, kærligheds historier. Fortællingerne kalder på smilet, hjerte rimer på smerte, måske også lidt praleri. Det hele ender som den gode historie. Godt på sin egen måde. Man får lidt med hjem, så man kan give denne samtale på toner sine egne ord.

Musikken er kondenseret til melodi og bas. To selvstændige og ligeværdige stemmer. Vi blander instrumenterne, trompet og kontrabas, med flygelhorn, EWI, meldica, lommetrompet, Würlitzer, percussion, kalimba, lidt electronica, lidt sang og loops mm. Kulisserne til DUOLOG er - udover egne kompositioner - dansk/svensk folketone, J.S.Bach, Østens Mysterier, højskolesangbogen ,tango, salmer, samt fortolkninger af den store jazzsangbog og andre klassikere.

Efter koncerten i kirken fortsættes der med fællessang i konfirmandstuen, hvor der også vil være ost og rødvin, som vi husker det fra tidligere års hyggelige marts-jazzaften.



Velkommen til **LINDA GRUNWALDE**

Linda er vores nye graver og kirketjener, som mange allerede har mødt enten i kirken eller på kirkegården. Linda er færing af fødsel og har boet i Danmark i 11 år. Hun er uddannet anlægsgartner og har, inden hun kom til os, senest været ansat på Grindsted Kirkegård, men har ellers haft benene inden for mange forskellige steder: vuggestue, fiskefabrik, hotel, børnehave og ikke at forglemme: gartnerier.

Linda bor i Gesten sammen med sin samlever og deres tilsammen seks børn. I fritiden fylder hus og have og selvfølgelig børnene meget. På spørgsmålet om, hvordan det så er at skulle arbejde om søndagen er Lindas svar klart: "Jeg er virkelig glad for mit arbejde. Det er alsidigt, ikke to dage er ens, ja, der er en spændende vekselvirkning". Og til det kan vi kun sige, at vi er glade for, at Linda fandt vej til Rødding Frimenighed. Hun begyndte den 15. januar i år.

TORSDAG DEN 4. MAJ – DANMARKS BEFRIELSE

**Kl. 19: Befrielsesgudstjeneste i Rødning
Frimenighedskirke ved frimenighedspræst Sten
Kaalø, Bovlund.**

**Kl. 20: "Tove Udsholt, et jødisk gemt barn"
v/ Tove Udsholt.**

Tove Udsholt var blot tre år, da hendes mor i oktober 1943 overlod hende til et fremmed ægtepar i den nordsjællandske fiskerby Gilleleje. Under jødeaktionen flygtede over 7000 jøder til Sverige, men ikke alle kunne eller turde tage deres børn med på flugten over Øresund. Derfor blev Tove Udsholt og omkring 150 andre børn i alderen 0 til 17 år gemt i Danmark hos venner, bekendte eller helt tilfældige mennesker. Nogle børn kom hurtigt til Sverige og blev forenet med deres familie, mens andre først halvandet år senere, eller efter krigen, genså deres forældre.

Efter krigen blev børnenes oplevelser fortiet, og i mange år har ingen af disse gemte børn kunnet tale om denne tid. I dag er tavsheden brudt, og mange er stået frem og har fortalt om deres oplevelser.

Tove Udsholt fortæller denne aften om sin historie om at være et af de gemte børn. Aftenen rundes af med kaffe, kage og sang i højskolens spisesal. Og som altid på befrielsesaftenen er der levende lys i vinduerne.

Kaffe og kage: 50 kr.



LENE FOGTMANN

– tanker om min keramik

Mit øje søger automatisk det simple, det ydmyge, det nøjsomme, det faldede og forvaskede. Da jeg skulle i gang med mit afgangsprøveprojekt på Århus Kunstakademis keramiske linje, fik jeg den idé, at jeg ville lave projektet af keramisk affaldsmateriale, altså det, de andre smed ud.

Jeg kaldte projektet **Dynger og bunker**, og det kan opfattes som en keramisk kommentar til det forbrugssamfund/smidvækstfund/spildsamfund, vi lever i. De fleste værker i denne serie har klare referencer til det sammenpressede pap på paller, som vi kender fra supermarkedernes p-pladser.

Budskabet/konceptet – at arbejde med det de andre smider ud – giver så god mening for mig, så jeg siden min afgang fra Kunstakademiet har arbejdet på den måde. Det er siden blevet til en serie skulpturer med titlerne:

Stormflod og andet vildt vejr – vi må bygge på pæle for at overleve

Noahs ark – hvem skal frelse os fra den situation, vi er havnet i? Skal Noah sejle os væk, eller skal han sejle forureningen væk? Denne serie fortsætter med en hel flåde.

Projektet kalder jeg: **Både og ...**

Båden er en central ting. Den redder os, den fører os fra sted til sted, den giver os brød på bordet, den giver os oplevelser, den fører os gennem livet – i overført betydning. Det vil jeg fortælle med min flåde.

De fleste værker refererer til vor klodes situation. På trods af det skræmmende budskab forsøger jeg et æstetisk og næsten poetisk udtryk.

Søndag den 30. april er der i forlængelse af gudstjenesten kl. 10 fernisering af Lene Fogtmanns udstilling, Både og ..., i konfirmandstuen.



Læsekredsen

I forårets læsekreds har vi stadigvæk to bøger til gode. Har man ikke fået hentet bøgerne, kan det nås endnu. De ligger klar til afhentning i konfirmandstuen, hvor vi også mødes kl. 16 følgende torsdage. Og alle er stadigvæk velkomne.

DEN 23. MARTS Hvis det er af Helle Helle (2014) "Jeg skal gøre det kort, jeg ved ikke, hvad jeg skal. Jeg er faret vild i den store skov. Jeg ved ikke meget om skove, jeg er ikke naturens muntre søn. Det sagde de andre i forgårs over kaffen. Men her er jeg under de jyske kæmper, i såkaldte løbesko."

DEN 18. MAJ Lykke-Per af Henrik Pontoppidan Lykke-Per er Pontoppidans mesterstykke og bestod oprindelig af 8 hefter. Den udgave, vi kender i dag med to bind, udkom i 1918 og er et hovedværk, ja, et af de betydeligste i dansk litteratur.

Som punktum for sæsonen er der denne dag også suppe og et glas vin.

GOD LÆSELYST!



GRØN ARBEJDS DAG PÅ KIRKEBAKKEN

Fredag den 24. marts fra kl. 9 holder vi en fælles arbejdsdag med opgaver både i kirken, på kirkegården og i præstegårdshaven. Vi sørger selvfølgelig for, at ingen skal gå sultne i seng efter dagens dont – og også for, at der er pauser i løbet af dagen, inden der rundes af med en let forårsspising i konfirmandstuen. Kom og vær med.

Tilmelding til Linda Grunvalde, vores nye graver og kirketjener, 2427 8586, eller til Helge Elbæk, 2143 4894.

ÅRSMØDE 2017 PÅ MORS

På den skønne ø Mors med Mors Frimenighed som vært er der årsmøde i Foreningen af grundtvigske Valg- og Frimenigheder lørdag og søndag den 20. og 21. maj med gudstjeneste og generalforsamling om søndagen.

På det spændende program er bl.a. foredrag om nysgerrighedens poetiske dannelseskraft ved den kommende forstander for Testrup Højskole, Simon Axø. Der er koncert i Ansgarkirken med Den Danske Salmeduo, som præsenterer deres meget roste cd "Salmer til Folket - Luther salmer i et nyt lys". Tur i egen bil til tre af Mors' pragtfulde seværdigheder med medlemmer af Morsø Frimenighed. "Festmiddag på Galtrup Efterskole med nogle af vores landsdels forrygende råvarer".

Læs mere om programmet og tilmelding på www.roeddingfrimenighed.dk.

Tilmeldingsfrist mandag den 10. april.



LØRDAG DEN 20. MAJ

14.00 Ankomst til Galtrup Musik og Idræts efterskole, indkvartering
15.00 Kaffe og kage i spisesalen
15.30 Foredrag: "Jeg tror, der lever et barn dybt inde" - om nysgerrighedens poetiske dannelseskraft, ved kommende forstander for Testrup Højskole, Simon Axø
18.00 Festmiddag på Galtrup Efterskole med nogle af vores landsdels forrygende råvarer
21.00 Koncert i Ansgarkirken med Den Danske Salmeduo, der vil præsentere os for deres meget roste cd med salmer af Luther
22.30 Aftenhygge på efterskolen

SØNDAG DEN 21. MAJ

07.30 Morgenmad og aflevering af værelsesnøgler
09.00 Gudstjeneste i Ansgarskirken med efterfølgende kirkekaffe (ståkaffe) udenfor kirken
10.30 Generalforsamling på Galtrup Musik og Idræts efterskole. Dagsorden ifølge vedtægterne for Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder
13.00 Frokost på Højskolen
14.00 Tak for denne gang og dog
14.05 Få en tur til tre af Mors pragtfulde seværdigheder med medlemmer af Morsø Frimenighed som guider. Turen foregår i egen bil og har en varighed af maksimalt halvanden time.

FRA KONFIRMANDSTUEN

Onsdag den 29. marts deltager konfirmanderne sammen med andre konfirmandhold i rollespillet *Luthers Nøgle 2017* i Terp ved Bramming

Torsdag den 30. marts om aftenen kommer konfirmander fra Osted Valgmenighed på Midtsjælland på besøg sammen med deres præst Laura Lundager Jensen. Vi holder fælles film-aften.

Fredag den 31. marts har vi også fælles planer med faste-tema og Mandø-tur. Konfirmanderne bedes fri fra skole.

Til gengæld holder vi fri fra konfirmationsforberedelsen tirsdag den 21. marts.

Palme søndag den 9. april er der efter gudstjenesten kl. 10 møde for konfirmander og forældre i konfirmandstuen.

Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden (1.Kor.13)

Konfirmandernes store dag bliver **Skærtorsdag den 13. april**, hvor konfirmationen finder sted i Frimenighedskirken kl. 10.

Telegrammer og hilsner kan afleveres på Kirkebakken på dagen. Flaget viser vej!

FORÅRETS KONFIRMANDER

Agnete Horsbøl Knudsen, Langetved
Frederik Skovgaard Nielsen, Rødding
Freja Størck Møller, Hjerting
Ingrid Nicolajsen Geil, Rødding
Julie Leth-Pedersen, Jels
Karoline Vium Strandridder, Københoved
Katrine Kloppenborg Skau Toftgaard, Lunderskov
Lauge Rykind-Eriksen, Rødding
Lise Geil, Bruxelles
Lærke Brink, Horslund
Maja Holst, Rødding
Marius Møbjerg Hansen, Harreby
Oliver Kristensen Levandowski, Hjerting
Simon Snitkjer Henningsen, Rødding
Sine Grundtvig Torpe, Rødding
Yazmin Victoria Madsen, Langetved



Konfirmanderne har med idé fra Solvej Aagaard og hjælp fra flere i menigheden broderet deres konfirmationsord – ordet, stoffet, tråden efter eget valg. Tak for hjælp og inspiration. Også tak for bedste-forældre-værtsskaber, da konfirmanderne var ude på besøg i grupper en morgen sidst i februar.

Endelig har konfirmander tegnet og skrevet Trosbekendelsen, Fadervor og enkelte salmevers på vinduerne i konfirmandstuen – se billeder her i kirkebladet.





Optaktsarrangement til 500 års reformation – et folkemøde i Ribe

Torsdag den 11. maj 19-21.30, i Foredragssalen på Askov Højskole,
med kaffe og kage i Spisesalen eller Gule Hus

Forårsmøde

**Søndag den 2. april kl. 14 indledes med
gudstjeneste og derefter i konfirmandstuen**

Med Grundtvig i Indien v. Mette Geil. Omkring vinterferien var jeg i Indien – inviteret til at bidrage på et seminar om livslang læring, inspireret af Grundtvig. Vel hjemme igen fortæller jeg denne eftermiddag om mødet med de indiske Grundtvig-entusiaster og om Indiens svar på Grundtvig - Tagore, som også har besøgt Danmark og er modtager af Nobels Litteraturpris.



MOD TIL AT TÆNKE NYT

Stiftet har foreslået dette emne til Vejen Kommune, da det binder an til iværksætter, højskolerne, Poul la Cour, miljøet omkring Askov Højskole og hele tanken om dannelsen af folket, folkeoplysning og andelsbevægelsen, hvor særligt mejerihistorien fylder meget i Vejen Kommune. Temaet knytter naturligvis også an til reformationen, som jo var et opgør mod den eksisterende tænkning og praksis og havde mod til at tænke nyt og finde nye veje.

Har reformationen i århundrederne efter reformationen gjort det lettere for folk, også i Vejen Kommune, at turde tænke nyt? I hvor høj grad præger den protestantiske kulturarv vores samfund i dag?

Oplægsholder Biskop Elob Westergaard, der vil gøre reformationen nærværende, relevant, vedkommende, folkelig og nutidig.

Panel S sammensat af repræsentanter fra forskellige områder i samfundet.

- Jakob Sander, Vejen Idrætscenter
- Klaus Majgaard, Askov Højskole
- Egon Fræhr, Vejen Kommune
- En fra erhvervslivet

Herefter debat med de fire i panelet og biskoppen og mulighed for spørgsmål fra salen

Ordstyrer Mette Geil



DET ER MIN ELSKEDE...

Uddrag af prædiken fastelavns søndag den 26. februar 2017

Evangelium: Matt. 3,13-17: Jesu dåb

...

Som Lærke kom til dåben som en stor pige fortæller en Aarhus-kollega også en af de gode Aarhus-historier.

Kan du ikke bare døbe mig på stedet, spurgte en ung pige deroppe. Hun lyder som et ekko af den etiopiske hofmand, som vi møder i Det Nye Testamente: Da de kommer forbi noget vand, spørger hofmanden, om der er noget i vejen for, at han straks kan blive døbt. Tror du af hele dit hjerte, så kan det ske, bliver der sagt til ham – og han svarer med sin egen trosbekendelse: Jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn. Han blev døbt og drager videre, fyldt af glæde, fortælles det.

Aarhus-pigen er 13 år, og hendes veninder skal til at gå til konfirmationsforberedelse; det vil hun også. Hun er muslim, så det er ikke bare sådan lige, men hendes stærke blik og faste håndtryk afslører, at hun har bestemt sig. Inden dagen er omme, har hun da også fremskaffet forældrenes skriftlige tilladelse. Betingelsen fra deres side er dog, at den øvrige familie ikke må vide

noget, og at forældrene heller ikke selv vil være med til dåben.

Der bliver lavet en aftale om, hvornår pigen kommer i kirken – en dag, når hun har fri fra skole, og det øvrige personale stiller op som videnner. På dagen kommer dåbskandidaten hæseblæsende og i idrætstøj. Hun har ikke nået at skifte, så hun skal lige have pusten, før de kan gå over til det væsentlige. De synger *I østen stiger solen op*, som pigen knap kender. Henimod slutningen af salmen går døren op, og en kvinde lister sig stille op, sætter sig ved siden af pigen og tager hendes hånd. Det er pigens mor. Da pigen skal op til døbefonten, går moderen med, og gennem hele dåbsritualet står de to, mor og datter, med hinanden i hånden.

Bagefter synges et par vers af *Sov sødt barnlille*, som vi i dag synger under altergangen. Efter sangen trykker både pigen og moren præsten i hånden og tager tilbage til den anden ende af byen, hvor de kommer fra. Og hverken præsten eller vi aner, hvad der siden er sket, om pigen overhovedet endte med

at blive konfirmeret. Men i den gode Aarhus-historie er det, der gør størst indtryk, i hvert fald på mig, den meget konkrete måde, moren i sin kærlighed vedkender sig sin datter på.

Det er den kærlighed vi i dag hører Paulus udfolde for os: *Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild ... Kærligheden hører aldrig op.*

Og det er den samme vedkendelses kærlighed, Gud gør gældende for hele verden, når Jesus er den første, det siges til: **Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag.**

...

Solidaritet betyder samhørighed. Og det er vel det jeg ser i de dåbsbilleder som konfirmanderne har været hjemme og finde frem sammen med deres forældre. Ingen af dem er alene på de billeder. De kan smile, grine, græde, men alene er de ikke.

Vi glæder os hver gang vi får lov at holde dåb. Det er en særlig glæde at skrive dåb og dåbsamtaler



i kalenderen. Med en stor pige som Lærke, som har bestemt sig og hvis forældre og søskende solidarisk står tæt omkring hende ved døbefonten. Måske sprøjter lidt af dåbsvandet også på dem – og i hvert fald hører de, hvad der bliver sagt der: I er mine elskede ...

Glæden er ikke mindre med de mindre børn, hvor forældrene træffer et valg på børnenes vegne. Et af mange valg, de kommer til at træffe. Med dåben kan det være troen eller traditionen, der bærer valget – eller også her solidariteten med den ene af forældrene for hvem der er et livsansliggende, en hjertesag.

Antropologen Rane Willerslev, ham der har en lige så klog tvillingebror Eske Willerslev, fortæller, at hans to døtre blev døbt, fordi det var et stort ønske hos børnenes mor. For hende var dåben en betydningsfuld gave, som Rane Willerslev indvilgede i at

give deres fælles børn.

Men Rane Willerslev var ikke selv døbt. Fra sibiriske naturfolk havde han fået fortalt, at ikke-troende og kristne kommer til at leve på hver sin side af en flod i efterlivet. Det gav ham kvaler: Hvis jeg ikke også blev døbt, ville jeg altså blive adskilt fra mine børn i efterlivet. Det ville jeg ikke risikere, og derfor blev jeg selv døbt samtidig, fortæller han.

I disse år sættes mange kirke-kræfter ind på en dåbskampagne, så vi kan blive bedre til at snakke om dåben. Åbent, frit, nuanceret, med tro og tvivl.

Og solidarisk.

For også i dåbssynet har der været vel meget knæfald for individualismen. Men vi er altid nogens, og nogens barn er vi alle sammen. Dåb eller ej, livet selv trækker

forholdsord med sig: Vi lever for, vi lever med, og vi lever af. I og med skabtheden er der allerede ved fødslen stiplede en linje, en linje, som trækkes op til dåben.

Samvittighedspagt står der i dag i et brev fra Peter: En god samvittighedspagt med Gud. Den pagt er nok så meget en samhørighedspagt, hvor Gud ligesom Lærkes familie her i Frimenighedskirken og den muslimske mor i Aarhus, tager vores hånd, gør fælles sag med os og elsker os både fordi og på trods.

Når ordet lyder, og vandet flyder, gøres hjertet blødt – og vi vedkender os en samhørighed og solidaritet med hele det guddommelige skaberværk – ikke fordi vi skal, men fordi vi ikke kan lade være.

Også det åbner billedet af et lille eller stort dåbsbarn vore øjne for.

...

MENNESKER OG MENIGHED

- kirkespejl

DØBTE

Esben Tang Stenager, den 8. januar, søn af
Estrid Tang Fokdal og Nicolaj Stenager Jensen, Ribe

Mikkel Dyhr Monrad, den 12. februar,
søn af Rikke Puggaard Dyhr Wind Lorenzen og
Daniel Sage Monrad, Skodborg

DØDE

Bent Puggård Rasmussen, Rødding
bisat den 12. november

Asta Larsen, Rødding
begravet den 7. januar

Frits Villy Jacobsen, Rødding
begravet den 13. januar

Inge Axelgaard Thomsen, Rødding
bisat den 27. januar

Frederik Jønsson, Rødding
begravet den 31. januar

Renate Jensen, Rødding
begravet den 3. februar

Mary Marie Knudsen, Rødding
bisat den 6. marts

Jens Bahne Jørgensen, Rødding
begravet den 10. marts

NYE MEDLEMMER

Lise Vestergaard Klausen og **Theodor Dybdahl Klausen**
med børnene **Ole** (16), **Anne** (13) og **Anders** (9),
Christiansfeld

Peter Gram, Rødding

Hanne Berthelsen
med datteren **Emma Kirstine** (15), Askov

Johan Roos, Rødding

Hans Peter Hansen, Malt

Grethe og **Johannes Roloff**, Toftlund

Kim Christensen, Ringkøbing

Frederik Holst Thygesen, Odense

Estrid Tang Fokdal og **Nicolaj Stenager Jensen** med
sønnen **Esben** (0), Ribe

Frøår

I RØDDING FRIMENIGHED

MARTS

Fredag den 17. marts kl. 19.30

Jazz i kirke og konfi v. Duolog, se omtale

Fredag den 24. marts kl. 9

Grøn arbejdsdag, se omtale

Søndag den 26. marts kl. 14

Gudstjeneste med efterfølgende generalforsamling, se omtale

APRIL

Søndag den 2. april kl. 14

Efterfølgende forårsmøde i konfirmandstuen, se omtale

Palmesøndag den 9. april kl. 10

Efterfølgende møde for konfirmander og forældre, se omtale

Skærtorsdag den 13. april kl. 10

Konfirmationsgudstjeneste, se omtale

Langfredag den 14. april kl. 10

Gudstjeneste v. Michael Nielsen, Ryslinge, med prædiken og altergang

Påskedag den 16. april kl. 10

Gudstjeneste med kor-medvirken

Tirsdag den 25. april kl. 19.30

Sang under kirketag - vi synger foråret ind i Frimenighedskirken.

Charlotte Støjberg guider os igennem forårets sange

Søndag den 30. april kl. 10

Gudstjeneste efterfulgt af fernisering af Lene Fogtmanns udstilling i konfirmandstuen, se omtale. Menighedsudvalget er vært ved en forfriskning

MAJ

Torsdag den 4. maj kl. 19

Befrielsesaften i kirken og på højskolen, se omtale

Søndag 14. maj kl. 10

Gudstjeneste v. Michael Nielsen, Ryslinge

Onsdag den 17. maj kl. 19.30

Egnskolets forårskoncert på højskolen – i samarbejde med Skodborg-Skrave Kirkekor under ledelse af Ida Dahl

Lørdag-søndag den 20.-21. maj

Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder på Mors, derfor ingen gudstjeneste i Frimenighedskirken denne søndag, se omtale

Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 25. maj kl. 10

Søndag den 28. maj kl. 19.30

Aftengudstjeneste med altergang som optakt til pilgrimskursus på højskolen
De syv pilgrimsord er frihed, enkelhed, langsomhed, stilhed, bekymringsløshed, fællesskab og spiritualitet. Vi ser også på Arne Haugen Sørensens "Vandringsmanden". Efterfølgende aftenkaffe på højskolen

JUNI

Pinsedag den 4. juni kl. 10

I al sin glans nu stråler solen...
Hvis himlen er høj og blå, synger vi sidste salme gående ud af kirken – og under alle omstændigheder er der en forfriskning i kirkedøren

2. Pinsedag den 5. juni

Fælles byfest-gudstjeneste og Grundlovsfest på højskolen – omtale følger

På søndage hvor intet er nævnt, er der ingen gudstjeneste i Frimenighedskirken.



FRYGT
IKKE
TRO
KUN