



RØDDING FRIMENIGHED

45. årgang · 2013 · Nr. 3



RØDDING FRIMENIGHED

www.roeddingfrimenighed.dk

Formand

Birgitte Pallesen
Kongeåvej 40, 6600 Vejen
2338 8166, 6464 7840
bp@s-g-i.dk

Karen Emilie Hansen (Mille)
Møgelmosevej 20
6630 Rødding
3063 3475, 7484 5525
helgehansen@mail.tele.dk

Inger Storm Kristensen
Hjerting Skovvej 9
6630 Rødding
7484 1596, 6160 2507
mail@ingerstorm.dk

Næstformand

Jens Bahne Jørgensen
Højskolevænget 1
6630 Rødding
4033 8252, 7484 2171
bahne@bbsyd.dk

Anne Finnerup
Nordhaven 1
6630 Rødding
2980 0210
annefinnerup@gmail.com

Helge Elbæk
Bakkegårdsparken 72
6630 Rødding
2143 4894
helge-elbaek@hotmail.com

Sekretær

Lone Houmann Holst
Nordhaven 5
6630 Rødding
2097 4372
loneholst@rnet.dk

Margit Rindom
Mojbølvej 4
6630 Rødding
7484 6101
MargitFrode@rindoms.dk

Louise Oxlund
Skovbrynet 5
6630 Rødding
2057 7593
lox@rnet.dk

Medarbejdere:

Præst

Mette Geil, Kirkebakken 2, 6630 Rødding
7484 1117, mail@mettegeil.dk

Organist

Annemarie Holm, Terpvej 20 C, Øster Lindet, 6630
Rødding
3677 0732, annemarie.holm@bbsyd.dk

Kasserer

Lasse Bergholdt, Buen 10, 6541 Bevtøft
7484 1129, buen10@gmail.com

Kirketjener

Lissi Tjørnelund, Søndergade 31 B, 6600 Vejen
2536 9673, rfgraver@bbsyd.dk

Lissi er desværre sygemeldt m. knæskade fra sin hestesport. Hun er blevet opereret, er i genoptræning og skal måske opereres igen. Det ta'r tid, og vi venter gerne! Vi glæder os til, at Lissi er tilbage igen – og glæder os over det ansvar, Peter Nissen (2165 3601) påtager sig på kirkegården – og Helge Hansen (2072 8925) tilsvarende i kirken. TAK!

Medlemsblad for Rødding Frimenighed

Tryk: Rødding Bogtrykkeri
Redaktion: Mette Geil, Marie Høgh, Louise Oxlund og Bent Nicolajsen (billeder)
Layout: Nikolaj Hygebjerg, www.designogko.dk
Forsidefoto: Høst-pyntet Frimenighedskirke – *Alle gode gaver, de kommer ovenned* (DDS 730)
Redaktion afsluttet: 2. oktober 2013
Næste kirkeblad: Udsendes som julekort medio december

Besøg/samtale:

Jeg kommer meget gerne på besøg, så ring eller lad mig det vide på anden måde, hvis man selv eller en anden ønsker besøg, eller hjemmealtergang. Det gælder naturligvis også på plejehjem og sygehus. Præstegårdens dør er også åben, og jeg giver gerne en kop kaffe.

Mette Geil

FOR SØREN!

Søndag den 10. november 2013, Jubilæumsarrangement i anledning af Søren Kierkegaards 200 års fødselsdag 1813-2013

I et samarbejde mellem Rødding Bibliotek, Rødding Højskole, Folkeuniversitetet, Rødding Sogn, Rødding Frimenighed og Grundtvigsk Forum Kongeåen markerer vi teologen, filosofen og forfatteren Søren Kierkegaard med gudstjeneste, foredrag og opera.

Program:

Kl. 10.30: **Gudstjeneste** *For Søren!* i Rødding Frimenighedskirke ved Rødding-præsterne Mette Geil og Martin Ingeman Jensen. Vi hører en af Søren Kierkegaards opbyggelige taler.

Derefter, og fortsat i Frimenighedskirken, biografisk orientering om Søren Kierkegaard ved Henrik Bækgaard, cand.theol. og seminarielektor ved UC Syddanmark

Kl. 12.15: **Frokost** på Rødding Højskole

Kl. 13.15: **Foredrag:** *At lede efter eksistensen og træde i den*

Søren Kierkegaard taler til det moderne menneske med hele sin eksistentielle kredsen om det at være menneske. Men hvem var han egentlig selv, manden med den elegante pen? Begge dele giver Henrik Bækgaard et bud på – først i en biografisk orientering om Søren Kierkegaard og siden i sit foredrag med overskriften *At lede efter eksistensen og træde i den*.

Kl. 14.30: **Eftermiddagskaffe**

Kl. 15: **Koncert:** Unge operasangere synger partier af Mozarts Don Juan – et musikdrama, som Søren Kierkegaard var besat af. De unge musikere, sopran- og bassanger samt pianist, er fra Operaen på Grænsen v. Stine Elbæk, tidl. lærer på Rødding Højskole.

Pris for dages arrangement er 150 kr. Alle er velkomne!

For Søren! – Søren Kierkegaard-jubilæumsarrangementet er støttet af Kulturelt Samråd i Vejen Kommune.

Tilmelding kan ske på mail/tlf. til Mette Geil, eller på liste i våbenhuset.



ALLE HELGEN-GUDSTJENESTE

Søndag den 3. november kl. 14 holder vi den traditionsrige alle helgen-gudstjeneste og nævner navnene på de i menigheden, som er døde i årets løb.

Efter gudstjenesten serveres der kaffe m.v. i konfirmandstuen. Vi slutter samværet med at synge Grundtvigs efterårs-sang *Skyerne gråne* (DDS 733). Den handler om fald og tab og mørke, men har alligevel omkvædet *Og dog bære blus vi med glæde!* Den handler om lys i mørke og om tro på trods.

November-film

November-film i konfirmandstuen, **torsdag den 7. november kl. 19** – fri entré.

En religiøs film med udgangspunkt i Jobs Bog. "The Tree of Life" vandt guldpalmerne ved Cannes Filmfestival i 2011. En meditativ film i sin langsommelige måde at fortælle sin historie på og i sin brug af billeder.

Vi ser underer som befrugtningen og en perfekt lille barnefod... Jobs Bog har teodicéproblemet som omdrejningspunkt. Hvorfor er der ondskab i verden, hvis Gud er god? Filmen lægger vægt på, at Gud er god. I hvert fald er verden et vidunderligt sted at være, hvilket viser sig i nogle lange, æstetisk smukke dele, der skildrer verdens skabelse og livets evolutionære opståen. På den måde sættes det enkelte menneskeliv i perspektiv. Det bliver så uendelig småt i forhold til universets og Guds storhed. Alligevel er der forståelse for smerten i det enkelte menneske og liv. Lykke og ulykke, sorg og glæde går således hånd i hånd i "The Tree of Life".

Selve titlen henvises der også til et par gange. På et tidspunkt vises et træ, der står på Ground Zero i NYC. Der er altså liv dér, hvor forfærdelig mange mennesker mistede livet. På et tidspunkt plantes et lille træ. Således bliver "The Tree of Life" – ud over at være en henvisning til Livets træ i 1. Mos. 3,22 – et billede på menneskeslægten, hvor det enkelte menneske blot er en lille skrøbelig kvist på det store slægtstræ.

"The Tree of Life" skal ikke ses for dens medrivende histories skyld. Men filmen er en meget smuk meditation over liv og død, Gud og menneske, lykke og ulykke. Selvom filmen ligger udenfor mainstreamgenrerne, er der amerikanske stjernesuespillere med i "The Tree of Life".



FRA KONFIRMANDSTUEN

At se det (u)synlige. Troen modsiger ikke det, som det blotte øje ser, men med troens øje ser vi andre muligheder. Æble-skrog eller -stjerne?

Når vi skærer et æble over på langs, ser vi to halve æbler, to halve kernehuse med brune kerner inden i. Det er der ikke noget overraskende ved. Men når vi skærer æblet på den anden led, ligner kernehuset ikke længere et kernehus, men en lille fin stjerne. Denne lille oplevelse i Filippatræets skygge i præstegårdshaven blev udgangspunktet for efterårets og vinterens konfirmandforløb.



Konfirmanderne har i begyndelsen af oktober været på konfirmandlejr op langs vestkysten. I Esbjerg så vi det imponerende Esbjerg-evangeliet og det særlige lys i Hjerting Kirke. I Tistrup var vi i Janus-bygningen for at se en udstilling med Erik Hagens, der står bag Esbjerg-evangeliet. Vi overnattede på Vedersø Idræts- og Efterskole. I Vedersø interesserede vi os for Kaj Munk og på hjemturen gjorde vi stop i Ringkøbing og så bl.a. en moderne altertavle af Arne Haugen Sørensen. Idéen med sådan en tur er også, at vi lærer hinanden bedre at kende og har det godt sammen. Det nød vi – sammen med konfirmander og præster fra vore frie nabo-menigheder.

Mere for og med konfirmanderne – og deres forældre/familier:

Søndag den 20. oktober kl. 16/17/18: Græskarværksted/lys-gudstjeneste/suppespisning

Torsdag den 14. november kl. 17: Brød, vin suppe

Søndag den 1. december kl. 10: Advents-gudstjeneste, vi tænder det første lys i adventskransen

Torsdag den 12. december kl. 17: Lucia-brød, vin, suppe

Søndag den 22. december kl. 10: De ni læsninger

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Rødding Egnskor holder julekoncert i Rødding Frimenighedskirke



Lørdag, d. 14. december kl. 14 - og med efterfølgende kaffe og fællessang på højskolen.

I år samarbejdes der med Rødding Mandskor under ledelse af organist Christian Budde. De to kor synger både hver for sig og sammen. Til fællessang med menigheden vælges de helt traditionelle julesalmer, og koncerten afsluttes med *Dejlig er jorden*.

Læsekredsen

Læsekredsen er kommet godt i gang. - Vi fløj højt med Johannesevangeliet og med Søren Kierkegaard-tekster – en optakt til Søren Kierkegaard-dagen, *For Søren!* **søndag den 10. november**. Efteråret rundes af med Per Pettersons *Jeg forbander tidens flod* **torsdag den 21. november kl. 16**. Og som punktum for sæsonen er der denne dag også suppe og et glas vin.

Årsmøde i Grundtvigsk Forum

Fredag den 25. oktober tager en lille flok fra Frimenigheden til Vartov for at deltage i årsmødet, som byder på *En opsang* ved Rune Lykkeberg, kulturredaktør ved Politiken, uddeling af N. F. S. Grundtvigs Pris, gudstjeneste i Vartov Kirke og endelig generalforsamling.

To torsdagsmøder – om det vi kommer a':



Torsdag den 24. oktober kl. 14.30: Anja Rykind-Eriksen, Rødding Højskole: *Parallele verdener – at finde et ståsted mellem to kulturer*. Anja fortæller om sin barndom og opvækst i Sydslesvig



Torsdag den 28. november kl. 14.30: Ruth Huitfeldt Svendsen, Ribe: *Min stund på jorden*. Ruth fortæller om sin farfar, pastor Svendsen, tidl. Rødding Frimenighed: *Min stund på jorden* - sådan kaldte min farfar sine erindringer, som jeg vil fortælle om og læse højt af. Det er en vandring i et menneskes livsfortælling, men afspejler også en historie i bredere forstand som levede indtryk af en historisk tid.

Alle er velkomne! Der indledes med kaffe og kage 25,- kr.

BRØD, VIN, SUPPE

17. november og 12. december

Nadvergdustjeneste med efterfølgende suppe i konfirmandstuen

To torsdag aftener i de mørke måneder salmes vi omkring nadverbord og middagsbord – to af de livets borde, hvor vi indgår i fællesskaber med de mennesker vi holder af, holder om eller lærer at holde ud.

Aftenerne indledes i Frimenighedskirken med en enkel nadvergdustjeneste med brød og vin kl. 17 - og derefter, når aftenfreden falder på, går vi over i konfirmandstuen hvor der serveres suppe. Konfirmanderne medvirker.

Suppe, brød og vin serveres for 25,- kr. - gratis for børn og konfirmander.

Alle er velkomne!



Sten Børsting udstiller i konfirmandstuen

Sten Børsting er keramiker og har bopæl og værksted i Ribe midtby. Ripenser og bundet til Vadehavet. Men der er også global udsigt.

I de sidste 20 år har rejser og ophold i udlandet været en kilde til megen inspiration og for udviklingen af nye ideer og ny teknik: En ægyptisk dør, en japansk brændestabel, et skrifttegn, en bevokset sten - øjeblikke af oplevelse, der omsættes og transformeres ind i nye ideer og nye former. Sten Børsting arbejder både i stentøjsteknik og i den danske RAKU tradition, en produktion især præget af unika-arbejder og skulpturer samt mindre serier af brugsting: små æsker med låg, tårne, vaser, krusker m.m.

Ferniseringen finder sted **søndag den 24. november** – sidste søndag i kirkeåret – i forlængelse af gudstjenesten kl. 10. Ved samme lejlighed markeres ibrugtagningen af nye låger på kirkegården – tegnet af Kristian Nørgaard. Samme dag kan også køle-facilitet i kapel vises frem.

Menighedsudvalget er vært ved en forfriskning.

VINDKONSTRUKTIONER

Bambus, peddigrør, tråd og polyester i Frimenighedskirken

Cecilie Bendixen, arkitekt, skriver nedenfor om arbejdet med de to store vindkonstruktioner, som frem til advent ses i Frimenighedskirken.

Og de skal ses!



De to ophængte konstruktioner mimer viftende og blafrende tekstiler. Den blå konstruktion mimer et tekstils bevægelser i vind med hastigheder omkring 0,4 m/s mens den røde konstruktion mimer et tekstils bevægelser i vind med hastigheder omkring 1,3 m/s.

Konstruktionerne er formgivet med udgangspunkt i et tekstil hæftet på en pind og fotograferet ved forskellige vindhastigheder. Fotografierne omsatte jeg til foldede papirstykker, som blev opmålt og opskaleret. Bambuspindene blev placeret og bundet sådan, at de markerede papirmodellernes udbulinger og fordybninger. Henover bambuskonstruktionen monterede jeg peddigrør som understøtning for tekstilerne.

Det var et mas at lave vindkonstruktionerne og endda er de ikke perfekte afbildninger af vinden. Det viser blot vindens vidunderlighed: Tænk så mange gange – i sekundet! – den – legende let! – kan frembringe underskønne bølgende figurer af tekstil . . .

Konstruktionerne er lavet med et ønske om at lære vinden at kende: Hvordan er dens forløb, dens volumen og dens masse? Lette tekstiler i vind kan vise visse sider af vindens væsen. Viftningerne og blaftringernes former viser dog ikke kun vindens forløb og volumen men også tekstilets natur: Dets vægt, dets todimensionelle udstrækning og dets afgrænsede areal.



At prøve at forstå vinden er egentlig et forsøg på at forstå rummet, idet vinden fylder rummet omkring os med bevægelse, retning og kraft. At undersøge vinden er dog kun en spød tilnærmelse til at forstå rummet: Vinden er jo noget – den er luft i bevægelse – mens rummet netop ikke er noget – det er rummet mellem luftmolekylerne. Og hvad er det?

Henover himlen sejler mit øje henover øjet sejler mit lys henover lyset sejler min blæst henover blæsten sejler min hånd henover hånden sejler min hud henover huden sejler min puls henover pulsen sejler mit blod henover blodet sejler min dag og min nat henover dagen og natten sejler mine år henover årene sejler min død.

Søren Ulrik Thomsen, CitySlang

HVER DAG HAR NOK I SIN GLÆDE

Uddrag af Mette Geils prædiken ved det lille årsmøde, den 8. september, Grundtvigs fødselsdag (Matt. 6,24-34: Vær ikke bekymrede ...)

... Jeg har været i Rødning Bio og der set den aktuelle danske Spies & Glistrup-film – med Spies som den ene af de to karakterer, den tilsyneladende bekymringsfrie rejsekonge, hvis motto, inspireret af evangeliets spis, drik og vær glad, var: Spies, rejs og vær glad. Med den anden karakter i filmen, Mogens Glistrup, er der den Rødning-vinkel, at han blev gift med sin Lene i Frimenighedskirken – i 1950. Lene Glistrup var født Svendsen, niece til den tidl. pastor Svendsen ved frimenigheden, og datter af dennes bror, landsretssagfører Niels Borup Svendsen, som den unge Mogens Glistrup indledte sin advokatkarriere hos.

... Der rejses langt væk, til varme himmelstrøg, med pool-liv, våde varer, røg og damp på pibe og piger. Det rører igen Simon lige lidt – trods megen nøgenhed bli'r han først berørt og bevæget, da han fuldt påklædt og i kørestol rulles ind til middagsbordet i det hyggelige og smukke Glistrup-hjem. Der ved bordet, hvor den enkle menu ligner torsdagsfrikadeller, får han pladsen ved bordenden.

... Ved det bord og på den stol bryder Spies nærmest sammen, som et barn, fordi han der – og for første gang i filmen, og måske første gang i sit liv, fornemmer, tør tro, at én, at nogen, at Gud, at Lene, at Mogens og deres børn er der for ham, sådan som vi ønsker og elsker, at bare én er der for os. Der synes han hengiven, nærværende, ubekymret – i al livets bekymringsfuldhed – opdager og tør tro, at livet netop ikke er fri for bekymringer, men i det liv, hvor bekymringerne er, er også både Gud og de andre – og Gud ske tak og lov for det.

Det evangelium hedder hos Lukas: Spis, drik og vær glad! Mens det her hos Matthæus er en filmstrimmel om og med himlens fugle og markens liljer, som forstår dét – ikke at bekymre sig eller trods grunde til bekymring, ikke at blive ét med den ...

Netop fuglens sang og liljens skønhed var for Kierkegaard, hvis 200 års fødselsdag vi fejrer hele året, hans foretrukne billeder og vers i evangeliet. Han ser liljen og hører fuglen og får det gjort til sang og film om os, ja, til et spørgsmål til os: Om vi vil og kan nøjes – med at

være det og den vi er – et menneske – og bruge vores liv på at kalde de mest menneskelige træk frem i os selv og hinanden. I tro og tillid til, at det andet, alt det andet, det er Guds sag ...

Tør vi ikke det, og gør vi ikke det, så går det som liljen, der blev forelsket i den slemme og lunefulde fugl ...

"Hvorfor er jeg dog ikke bleven en kejserkrone?" spør liljen sig selv, som den unge psykologistuderende Simon Spies tidligt spurgte sig selv: "Hvordan bli'r jeg den store rejsekonge?" – Spies, rejs og vær glad. Liljen begyndte langsomt at retfærdiggøre sit ønske og tale tilsyneladende fornuftigt herom til sig selv: "Mit ønske er jo ikke noget ufornuftigt ønske, jeg forlanger jo ikke det umulige, at blive hvad jeg ikke er, en fugl f.eks., mit ønske er blot at blive en pragtfuld lilje - eller vel endog den pragtfuldeste." Den smukkeste lilje og den største rejsekonge.

Liljen pustede sig med fantasiens kraft op til mere, end den reelt var, og det døde den af. Som Spies var tæt på døden, inden han turde den tætte relation, som ungdomsvennen Mogens livet igennem havde vist ham hen til og selv turdet være i - ja, ikke kunne være foruden det følgeskab, den troskab og hengivenhed, som der blev vist ham – først og sidst fra Lene. At turde relationen og ikke flyve eller drømme sig andre steder hen – til smukkere blomsterbede og/eller mere blå himmelstrøg, det er livets eneste, egentlige bekymring – og udfordrende opgave: At være den du er, dér, hvor du er.

Hvis plads, så også det følgende:

Ind i det liv, den opgave, med de bekymringer, der følger med, bli'r vi gået i møde af Kristus, der fra barnsben og livet igennem møder os med sit Ord og sin Ånd, vand – brød og vin. Møder os, hvor vi er, som den og dem vi er – og gør sig ikke forestillinger om at se liljen som kejserkrone, Simon som en altid ekspanderende rejsekonge eller nogen af os som andre end os selv med de begrænsninger og bekymringer, der hører vores liv til. Du har lov at være, den du er, hvor du er – i helhjertet tro og tillid til Gud og hinanden.

Hver dag har nok i sin glæde. Amen.



Spies og Glistrup

MENNESKER OG MENIGHED / KIRKESPEJL

Døbte

Sofie Møller Boje, den 6. oktober,
datter af Birgitte Boje og Morten Møller Jepsen , Vamdrup

Døde

Vibeke Møller

begravet den 18. juli

Georg Volkmann

begravet den 26. juli

Johannes Kloppenborg

bisat den 16. august

Johannes Laurids Jensen

bisat den 17. august

Niels Aage Madsen

bisat den 22. august

Dora Oddershede Borring

begravet den 31. august

Anne Marie Mahmens

begravet den 14. september

Inge Marie Fogtmann

bisat den 3. oktober

Viede

Jonna Elsebet Hartmann og Gunnar Skov

Rødding, den 3. august

Anja Elisabeth og Jan Førby

Gram, den 14. september

Nye medlemmer

Inge og Svend Åge Caspersen, Rødding



GUDSTJENESTER M.V. I

Oktober

Søndag den 13. oktober

Ingen gudstjeneste

Søndag den 20. oktober - sidste søndag i efterårsferien, for hele familien

Kl. 16 Græskarværksted og presning af æblesaft på Kirkebakken

Kl. 17 Lys-gudstjeneste i Frimenighedskirken

Kl. 18 Varm suppe i konfirmandstuen

Torsdag den 24. oktober kl. 14.30

Torsdagsmøde med Anja Rykind-Eriksen:

Parallele verdener – se omtale

Søndag den 27. oktober kl. 10

Gudstjeneste med barnedåb

November

Søndag den 3. november kl. 14

Alle helgen gudstjeneste, hvor vi nævner navnene på de døde i menigheden i årets løb. Særlig invitation udsendes til de efterladte. Efterfølgende kaffe og samvær i konfirmandstuen.

Vi afrunder med at synge *Skyerne gråne ... og dog bære blus vi med glæde*.

Mandag den 4. november kl. 19.30

Fra mismod til livsmod, v. Ib Hoch – foredragsaften på højskolen i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, sognet og højskolen

Torsdag den 7. november kl. 19

November-film i konfirmandstuen: *The Tree of Life* – se omtale. Fri entré, m. kaffe på kanden og efterfølgende samtale om filmen.

Søndag den 10. november kl. 10.30

For Søren! Markering af Søren Kierkegaards 200-år – se omtale.

Dagen indledes med gudstjeneste i Frimenighedskirken, hvor en af Kierkegaards Opbyggelige taler indgår i gudstjenesten.



RØDDING FRIMENIGHED

Mandag den 11.11. kl. 11

Højtideligholdelse af fredsslutningen efter 1. verdenskrig, ved Niels Hansen Jacobsen-stenen på Sdr. Tingvej-kirkegården.

Torsdag den 14. november kl. 17

Brød, vin, suppe – i kirken og konfirmandstuen, se omtale

Søndag den 17. november

Ingen gudstjeneste

Torsdag den 21. november kl. 16

Læsekrede – se omtale

Søndag den 24. november kl. 10

Gudstjeneste (sidste søndag i kirkeåret) med efterfølgende fernisering af Sten Børsting-keramikudstilling i konfirmandstuen. Samtidig en markering af ni nye låger på kirkegården og køle-facilitet i det gamle kapel – se omtale. Menighedsudvalget er vært ved et lille trakte-ment i konfirmandstuen.

Torsdag den 28. november kl. 14.30

Advents-torsdagsmøde m. Ruth Svendsen, Ribe, der fortæller om sin farfar, pastor Svendsen – se omtale

December

Søndag den 1. december kl. 10

Adventsgudstjeneste, 1. søndag i advent

Søndag den 8. december kl. 10

Marie Høgh, præste-praktikant, prædiker

Torsdag den 12. december kl. 17

Lucia-brød, vin og suppe – se omtale

Lørdag den 14. december kl. 14

Egnskorets traditionsrige julekoncert m. efterfølgende gløgg, æbleskiver og fællessang på højskolen – se omtale

Søndag den 15. december

Ingen gudstjeneste

Søndag den 22. december kl. 10

De ni læsninger – konfirmanderne medvirker

Kirkebil

Til alle gudstjenester i frimenigheden kan der frit bestilles kirkebil ved henvendelse til Solveigs Taxa 7484 1668. Ring gerne dagen før inden kl. 12.





FOR SØREN!

**Søndag den 10. november 2013, Jubilæumsarrangement i
anledning af Søren Kierkegaards 200 års fødselsdag
1813-2013, se omtale side 3.**

